

Zondag 5 september – 14 uur - Broechem

Veelkleurige bloemenwandeling met kruidenpannenkoeken



- **Wanneer?**
zondag 5 september, 14 uur
- **Hoe?**
De eerste groep vertrekt om 14 uur, de andere groepen volgen met intervals van 30 minuten
- **Waar:**
Ingang Fedasil, Van de Nestlaan 104 te Broechem.
- **Inschrijvingsprijs:**
3 euro met pannenkoeken, gratis zonder pannenkoeken.
Warme dranken en frisdranken ter plaatse te betalen.
Gefilterd kraanwater gratis.
- Gelieve voor 3 september in te schrijven via www.meeanders.be, of stuur een e-mail naar info@meeanders.be

www.meeanders.be



Dit is geen doordeweekse wandeling. We vertrekken aan het Fedasil, opvangcentrum en maken er kennis met de bewoners die ons tijdens de tocht vergezellen. Over landelijke wegen struinen we naar de bloemen- en kruidenweide van Oerbloemen vzw. Het parcours bevat enkele grintwegen die bewandelbaar zijn met kinderwagens.

Op de weide van Oerbloemen staat het iedereen vrij een kruiden/bloementuiltje te plukken. Voor de liefhebbers zijn er hartige of zoete pannenkoekjes. We voorzien ook warme of koude dranken.

De wandeling is ongeveer 7 km lang. Het is mogelijk om langs het kortere heentraject (3 km) terug te wandelen. We wandelen in groepjes van 10 à 15 personen die van start gaan met tussenpozen van 30 minuten. Geef op het inschrijvingsformulier aan met hoeveel gezinsleden/vrienden je wil meewandelen, dan zorgen wij ervoor dat jullie in dezelfde groep zitten.

OPGELET !

Op 3 september sluiten we de inschrijvingen en laten we je weten hoe laat jouw groep vertrekt.